

# Help!

**H**et is zondagmiddag. Of ik mee wil een boswandeling maken? Gezellig met z'n allen, dan ben ik er ook even tussenuit. Lekker uitwaaien. Frisse lucht. Zou me goed doen. 'Sorry jongens', zeg ik, 'maar ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Ik heb een deadline.' Arme mama! Ze vinden me zielig. Maken zich zorgen. Maar ja, ze gaan toch maar. Zonder mij. Heel sneu sta ik in de deuropening, terwijl de auto de straat uitrijdt. Ik blijf zwaaien tot ze de bocht om zijn; ik heb gevoel voor drama.

Ze zijn de deur nog niet uit, of mijn vriendin belt. Er draait een film van Woody Allen. Of ik meega? 'Geen tijd', roep ik, 'sorry!' Ik ben dol op Woody Allen, maar helaas. 'Je werkt veel te hard', zegt ze. 'Je zit al de hele week binnen.' Kan wel zijn, maar als ik die deadline niet haal, loop ik mijn bonus mis. Ze begrijpt het: er staat veel op het spel. Ik zucht heel diep en hang de telefoon op, met gepaste treurigheid.

Ik zet mijn computer aan. En ja hoor. Ongelooflijk. Weer telefoon. Mijn moeder. 'Mam! Ik moet aan de slag. Ik heb nog maar drie dagen. Zo red ik het niet.' Ik krijg een preek. Een lange. Over dat ik niet zo hard moet werken. Of ik wel weet hoe ongezond dat is? Een mens heeft ontspanning nodig. Ja, alsof ik dat niet weet! Eindelijk hangt ze op. Ik trek de stekker van de telefoon

eruit. Zo! Geen last meer van bemoeienissen, nu kan ik ongestoord aan de slag.

Ja, ik heb het druk. Ik heb nu eenmaal veel verantwoordelijkheden en het is een uitdaging om de boel draaiende te houden. Ik moet snel beslissingen nemen. Mijn boetiek moet gerenoveerd worden en mijn speelgoedwinkel is niet meer rendabel sinds er een ijskraam aan de overkant van de kruising is neergezet. Zal ik de speelgoedwinkel verkopen en de boetiek renoveren? Of is het toch beter om de ijskraam te verkopen? En wat moet ik doen met de *petshop*? Zal ik hem *upgraden*? Dat levert een hoop extra bezoekers op à 140 dollar, maar het is wel een forse investering en dan is mijn geld op. Terwijl ik nu toch heel snel een brandweerkazerne moet gaan bouwen.

## IK LIEG EN BEDRIEG EN KAN AAN NIKS ANDERS MEER DENKEN

Of zal ik er op gokken dat er geen brand uitbreekt? Is dat onverantwoordelijk? Ik weet het niet. Misschien moet ik weer eens op dat forum kijken, want ik kom gewoon niet door dit level heen. Ik denk dat ik hulp nodig heb! Ik geef het toe: ik ben Sjakkeliën en ik ben verslaafd aan *Shopping City*, een stom spel op internet. Ik kan aan niks anders meer denken. Ik lieg en bedrieg en ik bluf en ik zwendel. Als ik maar kan spelen!



ARME SJAKKELIËN (40) WERKT VEEL TE HARD. GELUKKIG KRIJGT ZE VEEL SYMPATHIE VAN HAAR OMGEVING. KINDEREN SKY (15), STERRE (9) EN ZEN (8) WETEN DAT ER VEEL OP HET SPEL STAAT.

FOTOGRAFIE BART BRUSSEE  
STYLING PAULA SCHOUTEN