

Sprookjes prinses

Ik heb net de kinderen naar school gebracht en toen ik thuiskwam, hier in de megapuinhoop, vond ik mezelf reuze zielig dat ik het allemaal weer op moest ruimen. Ik ben al zo moe van het geren en gestress en gejaag. En ik dacht: poe poe, ik ben echt aan vakantie toe. Maar ik zal je iets heel raars vertellen: ik ben pas nog op vakantie geweest. Dat weet ik 100% zeker, want ik heb net in de spiegel gekeken en mijn hoofd is bruin. Dat kun je niet verzinnen. Ik bedoel, ik kan mezelf van alles wijs maken en dat weet ik best. Ik ken mezelf. Ik weet dat ik een fantast ben. Van de allerergste soort. Ik beeld me van alles in. Gewoon, voor de leuk. Dan ben ik de oppermachtige en bloedmooie Prinses Sjakkeliën en mijn huis is mijn paleis. Heel mooi en sjiek-de-friemel is mijn paleis. Een sprookje! Een beeldje. Een juweeltje! Nee, een plaatje. Werkelijk. *Kek Mama* stalkt me al jaren. Sméékt me om een binnenkijk-fotoshoot. Maar ja, daar begin ik natuurlijk niet aan. Ik heb een hekel aan dat ordinaire gegluur. Het is mijn paleis en ik wil geen pottenkijkers. Kom eens even! En bovendien, dan wordt het vies. Die fotografen hebben natuurlijk allemaal vuiligheid van de straat aan hun voeten en daar ben niet van gediend. Want ja, mijn paleis is schoon. O zo schoon! En fris! En opgeruimd ook - er liggen helemaal

geen kledingstukken op de grond, bijvoorbeeld. Maar het is vooral ook heel lekker leeg in mijn paleis. O, wat is het leeg! Wat een ruimte! Ik loop er graag doorheen, door mijn paleis. Daar geniet ik van en ach, ik heb toch niks beters te doen, want mijn vier slaven doen ondertussen al het werk. Ik bof heel erg met mijn slaven. Ze dragen me op handen en doen werkelijk alles voor me. En wat ze ook doen, of ze nou vaatwassers inruimen, jassen ophangen, eten koken, of de goudviskom verschonen, ze doen het graag. En altijd met veel plezier. Soms zingen ze zelfs. Net een soort musical. Nou, dat soort dingen verzin ik dus regelmatig. En die geloof ik dan ook. Bijna helemaal. Vandaar

OF MIJN SLAVEN NOU JASSEN OPHANGEN OF ETEN KOKEN, ZE DOEN HET GRAAG

dat ik mezelf niet vertrouw en denk dat ik het weer uit mijn duim zit te zuigen: ik ben op vakantie geweest in Italië en ik heb wekenlang prinsheerlijk op een balkon gezeten in de zon. Met uitzicht op de bergen en een glas wijn in mijn hand. Maar mijn hoofd is bruin dus het is een echt-waar-gebeurde vakantie en nog pas geleden ook. Gek hoor. Hoe kan ik dan zo moe zijn?



PRINSES SJAKKELIËN (40) IS AAN VAKANTIE TOE. MAAR HOE KAN DAT NOU? ZE IS TOCH PAS NOG GEWEEST MET PRINS DIRK EN HAAR ANDERE SLAVEN SKY (15), STERRE (9) EN ZEN (8)?

FOTOGRAFIE BART BRUSSEE
STYLING PAULA SCHOUTEN