

# Echte heks



**SJAKKELIEN (40)  
MOEDER VAN SKY (15),  
STERRE (9) EN ZEN (8)  
IS VERVLOEKT DOOR  
HAAR TANTE JET.  
DAAROM GAAT ZE  
TROUWRINGEN KOPEN.**

FOTOGRAFIE BART BRUSSEE  
STYLING PAULA SCHOUTEN

In het Echte Leven zijn de dingen altijd net even anders dan op televisie. Tenminste, in de reality-soap van mijn leven: daarin is ieder jaar dezelfde aflevering te zien waarin Dirk en ik alwéér allebei onze trouwdag zijn vergeten en waar we een kaart ontvangen van tante Jet met felicitaties die ons eraan herinnert.

'Die verdomde heks', zegt Dirk dan. Het lijkt attent en hartelijk dat iemand je een kaartje stuurt. Maar tante Jet is niet attent en hartelijk. Tante Jet is hatelijk en een echte Heks.

In sprookjes heb je boze feeën die gepikeerd zijn omdat ze niet waren uitgenodigd. Dat is wat er hier ook aan de hand is. Tante Jet is gepikeerd omdat ze niet was uitgenodigd op onze bruiloft. Tante Jet heeft ons vervloekt. Daarom kunnen we de datum van onze trouwdag niet onthouden.

Er was geen bruiloft. We zijn stiekem getrouwd, met de kinderen erbij. We hadden allebei één getuige en na de tien minuten durende (gratis) plechtigheid op het stadhuis zijn we een aardbeientaartje gaan eten in een speeltuin. Niet bepaald een ruig feestje, aangezien ik ruim zes maanden zwanger was en nogal dik. Ik kon niet eens van de glijbaan.

'Hmpf'. Zei tante Jet toen ik dat probeerde uit te leggen: dat het geen echte bruiloft was, maar vooral gemakzucht omdat je

anders allerlei gedoe hebt met verklaringen van ongeboren vruchten. Maar dat maakte het alleen maar erger. Dat wist ik omdat ze Onze Lieve Heer erbij haalde. Tante Jet is niet gelovig, maar als ze echt boos is, haalt ze zonder blikken of blozen hogere machten erbij. 'Hmpff. Onze Lieve Heer heeft het huwelijk niet uitgevonden om jou van vergunningen te voorzien. Je maakt er een potje van'.

Sindsdien stuurt ze ieder jaar een kaartje. Om te jennen. De kaart van vorig jaar was het toppunt. 'Een Dag Om Nooit Te Vergeten!' stond erop. Het was een hele erge met zo'n vals-splend muziekje erin. En het muziekje bleef hangen.

## 'ALWÉÉR ZIJN DIRK EN IK ONZE TROUWDAG VERGETEN...'

Duurde een week voordat het ophield. Toen besloten we heel plechtig dat dit de laatste keer zou zijn. Dat we haar dit jaar vóór zouden zijn. Dus planden we een feestje. Sowieso wel leuk. De uitnodigingen waren vorige maand al klaar. Die van haar als eerste geschreven. Wij zijn getrouwd. Al tien jaar! Kom je op ons feestje?

Vandaag zei Sky (op het nippertje): 'Mam. Dat klopt niet. Jullie zijn pas negen jaar getrouwd.' 'Die verdomde heks'. Zei Dirk. 'Kom op trek je jas aan. We gaan NU trouwringen kopen.' 'Trouwringen?'

'Met de datum erin! 29 mei 2001. Dat is onze trouwdag.'

Nou Dirk, ik hoop maar dat dat klopt! Happy Anniversary!