

Sleutelwoord

er was eens een draak die woonde in mijn kast
en 's nachts dan ging ik dromen en dan kwam hij eruit en dan spuugde
hij ijs en dan bevroor mijn hart
toen kwam papa met de sleutel, hij zei dit is de sleutel van je hart
en jij bent de baas over je eigen hart
en als je lacht dan wordt je hart
warm en al het slechts smelt weg

