

Over smaak valt niet te twisten maar zelfs de Ewings zijn het over 1 ding eens:

Back at the ranch zijn ze stapel op de creaties van:



"Leuk als relatiegeschenk of als afscheidskadoo voor overtollige maitresses"



www.stapelwerk.nl



"Een verwen-jezelf-kadoo. Ik heb zo'n etagere voor mijn rumbonen gekocht"



"als kleine attentie voor Pam"

"Ik vind het eenig. Mijn hele ranch fleurt ervan op."



"Ik vind het zelf maar troep. Maar Miss Ellie wordt blij van die stofnesten. Ik koop zo'n kandelaar voor moederdag"



"Gelukkig heeft Bobby Stapelwerk ontdekt. Ik had genoeg van die kwijlende kadoos van hem"

nu ook verkrijgbaar in Nederland!

Gestapelde kunst en kitsch!

Lassie, bambi met zijn ree-bruine ogen, grootmoeders servies, treurende zigeunermeisjes, en grootvaders delfsblauwe molens. Nieuwe ronde, nieuwe kansen! De suikerpot komt uit de kast als kandelaar, borden vinden elkaar in een etagere. Stapelwerkcreaties made in ons Atelier in 's-Hertogenbosch.

Kijk snel op www.stapelwerk.nl voor onze verkoopadressen!